

DOWNLOAD 22

Bram Beute, *Ik geloof, geloof ik. Eerlijk over twijfel en geloof*

EEN NEDERLANDS PREDIKANT OP BEZOEK IN BERLAAR...

U kon het ook lezen in Nieuwsbrief 43 van januari 2020, op donderdag 28 november 2019 beluisterden we met een geïnteresseerde groep directies, bestuurders en genodigden Bram BEUTE. Bram Beute is predikant in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt¹ in Kampen, een hanzestad in de provincie Overijssel. Hij is gehuwd en vader van drie zonen. Zijn boek *Ik geloof, geloof ik. Eerlijk over twijfel en geloof* ging niet onopgemerkt voorbij. Het boek is autobiografisch en doorbreekt het taboe dat mensen nooit of niet aan hun geloof zouden twijfelen. Integendeel, twijfel maakt deel uit van een groeiproces. Verrijzen uit de dood, wonderen doen, de andere kaak aanbieden, je leven geven voor de andere: de christelijke boodschap is niet evident, en is dat ook nooit geweest, stelt hij – ook niet voor christenen zelf. Het is pas door vragen te stellen en twijfel toe te laten, dat je kan groeien. In onze gesecculariseerde wereld is de rotsvastе zekerheid van Gods bestaan helemaal weg. “Trouwens, laten we niet vergeten of ontkennen dat ook Jezus vertwijfeling heeft gekend – *God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?* Als God in Jezus naast ons is gaan staan, dan juist in onze vertwijfeling”, aldus Bram Beute in een interview in *Tertio*².

Beute beschrijft zijn eigen tocht hierin met de nodige humor en relativering: “*Toen ik klaar was met mijn preek, was ik klaar met geloven. Klaar met God, dacht ik. Ik liep mijn werkkamer in de tuin uit, naar ons huis. Ik hing wat rond bij mijn vrouw in de keuken. Ik moest haar maar gaan uitleggen dat ik niet meer geloofde en dat ik ander werk zou moeten gaan zoeken. (...) Ik kreeg het er niet uit. Niet omdat ik niet durfde. Maar omdat ik merkte dat het niet klopte.*” (pag. 46)

In tien korte hoofdstukken behandelt hij een van de grootste uitdagingen van het menselijk bestaan: bestaat God en wie is Hij dan precies? Hoe in het leven om te gaan met deze onzekerheid, daarover gaat zijn boek. Ook het roepen om God in een wereld “waarin zoveel rottigheid gebeurt” gaat hij niet uit de weg.

De lezer moet de weg zelf gaan doorheen het boek, maar de slotsom is dat het hem niet gelukt is niet te geloven. Een mooi orgelpunt is dan ook het hoofdstuk *Waarom ik geloof* (pag. 131 – 138): het komt als een logisch eindpunt na een boeiende verkenningstocht. De auteur geeft 15 redenen aan waarmee hij een zeer persoonlijke inkijk geeft in zijn zoekend geloofsleven. Het is onmiskenbaar een van de sterkste delen van het boek. Tenslotte vindt de lezer op pagina’s 139 tot 144 een aantal verwerkingsvragen per hoofdstuk.

We sluiten deze korte bespreking af met deze uitspraak van Roméo Dellaire, Canadees oud-generaal die 25 jaar geleden in Rwanda de genocide meemaakte en er een boek over schreef: *Ik ben ervan*

¹ De **Gereformeerde Kerken in Nederland** met de toevoeging (**vrijgemaakt**), ook wel de **Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv)** genoemd, vormen een Nederlands kerkgenootschap binnen het gereformeerd protestantisme. Het kerkgenootschap ontstond door de zogeheten Vrijmaking in 1944.

² Tertio van 24 april 2019, pag. 13.

overtuigd dat God bestaat, want in Rwanda stond ik oog in oog met de duivel. Ik heb hem gezien, ik heb hem geroken, ik heb hem de hand geschud. De duivel bestaat en daarom weet ik dat er een god is.



Bram Beute te Berlaar, 28 november 2019 (HHvMB, Lokaal Multimedia)

ELOOFIKG
KGELOOFIG
LOOFIKGELO
IKGELOOFIG
DFIKGELOOFIG
DOOFIKGELOO
FIKGELOOFIG
GELOOFIKGEL
LOOFIKGELO
IKGELOOFIG
DEIKGELOOFIG

Bram BEUTE, *Ik geloof, geloof ik. Eerlijk over twijfel en geloof*,
Barneveld, Plateau, 2014, pp.147.

De auteur schreef ondertussen een nieuw boek: *De omgekeerde wereld van God. Verrassende bijbelteksten over het gewone leven*, Amersfoort, Vuurbaak, 2019, pp. 124.

Jan Van Deuren